

Bronbeek

Chris even een paar opmerkingen over de folder.

We zien een voorbeeld van begripsverwarring in deze folder, alles wordt vanuit de term oorlog belicht en niemand maakt een onderscheid tussen oorlog en onafhankelijkheidsstrijd.

Dat zijn mi heel verschillende zaken.

Door de tweede wereldoorlog viel Japan Indië aan.

En toen moest Nederland ten strijden trekken tegen de Japanse bezetters van Indië, Nederlands grondgebied. En dat kun je beschrijven in termen van een oorlog en daar geldt ook oorlogsrecht.

Dat er parallel aan die oorlog een onafhankelijkheidsbeweging ontstond dat is m.i. iets heel anders. Het is een intern gebeuren waarin Nederland de opdracht had de orde te handhaven en de burgers te beschermen.

Verder dienen we schaal niet te onderschatten: Indië is ongeveer zo groot als Europa en in dat Indië waren er tal van vorsten en kleine gemeenschappen. De republikeinen onder Soekarno wilde een groot Indonesië met 1 leider. Er zijn talloze eigen mensen in die strijd gedood evenals chinezen en Indiërs. De Nederlanders probeerden die minderheden juist te beschermen. Ik lees dat er een groepje van 13 Nederlandse soldaten 3000 Chinezen gered hebben van een wisse dood. 13!

Tallose bendes trokken moordend en stelend rond er was sprake van een machtsvacuüm en wetteloosheid.

Toen de bommen in Japan vielen en Japan de oorlog staakte moesten de Japanners de Nederlanders die zij in kampen hadden opgesloten en zeer wreed behandeld hadden, beschermen tegen de republikeinen die wraakacties uitvoerden op Nederlanders en andere groepen die mogelijk hun machtsposities konden schaden en ook als vergelding van de jarenlange onderdrukking. Hierop was geen oorlogsrecht van toepassing.

De propaganda machine draaide op volle toeren een erfenis van de Duitse nazi's en die propaganda zorgde ervoor dat het Nederlandse leger er neergezet werd als beesten. Terwijl de echte beesten de Japanners, de republikeinen zelf de Engelsen en de bendes waren. De Nederlanders zetten alles in om de burgers te beschermen. Wat deden de Engelsen in Indië? Waren er nog meer groepen actief?

Dit zijn zo mijn eerste indrukken

Jan